

# Stichting Vrienden van het museum Tweestromenland

Nieuwsbrief nr. 8, maart 2020,

Beste Vriend(in),

## 500<sup>ste</sup> vriend

Op zondag 8 maart mochten we in ons museum de 500<sup>ste</sup> vriend verwelkomen. Het waren Theo Salet en zijn vrouw uit Beneden-Leeuwen. Naast de gebruikelijke bloemen ontvingen zij een dinerbon voor twee personen. Wij zijn enorm blij met dit behaalde resultaat. Een jaar geleden zijn we begonnen met een vriendenwerfactie. Nu, een jaar later, hebben we reeds de eerste grens van 500 vrienden doorbroken. Uiteraard gaan we door. Het volgende doel is de magische grens van 1000 vrienden. Helpt u ons? Meld uw vriend of buurman/vrouw aan als vriend van het museum.



## benefietconcert

Op zondagmiddag 1 maart hebben we 's middags in de RK- kerk van Beneden-Leeuwen ongeveer 175 gasten mogen verwelkomen bij het benefietconcert dat ons werd aangeboden door het koor Trug in de Téd. Een overweldigend succes. De opbrengst was navenant: € 875,--. Ook hier willen we nogmaals Trug in de Téd bedanken voor hun initiatief.



### T-boerderij terecht!

In oktober vorig jaar werden wij uitgenodigd voor een bezoek aan de woning van de heer Jan van Oijen in Appeltern. Wij mochten een keuze maken uit zijn schilderijenverzameling. We namen een aantal schilderijen mee die op het oog een relatie hadden met het Land van Maas en Waal. Op een schilderijtje was de afbeelding van een T-boerderij te zien. Welke boerderij het betrof was ons onbekend. Bij de presentatie van de schuilplaats van de familie Frank op de zolder van de kerk in Beneden-Leeuwen hebben wij het schilderijtje opgehangen. Dit omdat uit archiefstukken bleek dat de familie Frank ook hun schuilplaats enigszins had verlucht met enkele schilderijtjes. Welke zij in hun schuilplaats hadden opgehangen is ons onbekend. Tijdens de open middag op 15 februari jl. kwam een bezoeker naar beneden met de opmerking: ik ken de boerderij op dat schilderijtje: het is de T-boerderij op Berghuizen 1 te Maasbommel. Uit onderzoek ter plekke bleek de bezoeker goed op de hoogte te zijn geweest. Het was hem!

Het betreft een rijksmonument waarvan de omschrijving luidt:



*Aan de riviervoorzijde van Berghuizen, op rijbaanhoogte gelegen bakstenen T-BOERDERIJ met aangebouwde varkensschuur. Gebouwd omstreeks 1870. Rechts van het portiek is een zandstenen gedenksteen geplaatst, waarvan de tekst niet meer leesbaar is.*

Hiermee is de waarde van dit voorwerp enorm gestegen. We weten nu om welke boerderij het gaat. Aanvullende verhalen over gebruik of bewoners zou het verhaal van dit schilderij completeren.



### Het burgemeestersechtpaar Van Welie.

Vorig jaar kregen we twee grote schilderijen in bruikleen. Op de schilderijen zijn te zien: de burgemeester van Dreumel, Gerardus van Welie (1798-1877) en zijn vrouw Johanna Wintjes (1788-1858) ook wel gespeld als Wientjes. De maker van de beide schilderijen is onbekend. Ze zijn nog steeds in bezit van de familie, hoewel niet in rechte lijn. Het huwelijk van Gerardus en Johanna was



kinderloos gebleven. Lange tijd heeft het schilderij gehangen in het Vincentius-huis in Dreumel dat de nazaat, de heer Gerard van Welie, aankocht in 1961. De kwaliteit van

het schilderij van het burgemeestersechtpaar in de originele lijst vóór de restauratie.

beide schilderijen was zeer matig. Hij schonk ze eind 2015 aan zijn nicht Janine van Welie - Jenissen van GJB lijsten BV te Beneden-Leeuwen. Die heeft beide schilderijen laten restaureren en vervolgens voorzien van een nieuwe lijst. Daarna zijn ze burgemeester Thomas Steenkamp aangeboden om ze op te hangen in zijn burgemeesterskamer. Daar hebben slechts korte tijd de wand gesierd. Met de komst van de nieuwe burgemeester verhuisden beide schilderijen weer naar de lijstenmakerij. Daarna zijn ze in bruikleen gegeven aan ons museum.

Daarop begon onze zoektocht. Voorwerpen zijn pas interessant voor een museum als we ook het achterliggende verhaal kennen. Gerardus van Welie, een nazaat van de broer van de burgemeester woont nog steeds in Dreumel. Geschiedenis is zijn hobby, ontvanger van belastingen was zijn beroep. Hij kon ons ondanks zijn hoge leeftijd van 94 jaar nog veel vertellen over zijn verre voorvader.

Gerardus van Welie was landbouwer van beroep toen hij een poging deed om burgemeester van Dreumel te worden. Dat zat niet mee. Er kleefde een smetje op zijn blazoen. In 1829 kwam Gerardus in de schutterij. Maar reeds in 1830 had hij zich aan de schutterij onttrokken. Vervolgens is hij onder dwang van het land van Maas en Waal weer opgekomen. *Maar in 1833, wegens het bereiken van de 34-jarige ouderdom ontslagen.* Dit feit werd hem bij zijn sollicitatiepoging zwaar aangerekend. Toch is het hem gelukt want op 21 november 1840 wordt hij door koning Willen II benoemd tot burgemeester op voordracht van het ministerie.



Hij woonde in het gemeentehuis op de eerste verdieping. Achter de drie ramen beneden links was de raadszaal. Van zijn burgemeestersloopbaan is alleen bekend dat hij zich tijdens twee overstromingen verdienstelijk heeft gedragen. Na de watersnood van 1855 ontving hij de zilveren watersnoodmedaille. Toen hij zich bij de



watersnood van 1861 weer verdienstelijk maakte kon hij helaas de zilveren medaille niet nog een keer ontvangen. Bij koninklijk besluit van 1861 kreeg hij alleen *eene barret in zilver of in brons, voorstellende een eikentak omslingerd door een lint waarop de woorden watersnood van 1861 zijn gegraveerd*. Vermoedelijk gaf de burgemeester aanwijzingen vanaf de dijk. In 1841 was hij tevens Heemraad geworden van het polderdistrict van Maas en Waal.

Na 29 jaar werd hij op 1 april 1869 op zijn verzoek eervol ontslagen. Hoewel eervol... volgens overlevering begon hij te dementeren en kon zijn taak niet meer naar behoren vervullen. Vermoedelijk heeft zijn familie in dit ontslag de hand gehad. Want een woedende Gerardus heeft na zijn ontslag onmiddellijk zijn testament gewijzigd. Zijn ene broer erfde alles en zijn andere broer niets. Dit kwam pas naar boven bij zijn sterven in 1877. Hij was toen zeer bemiddeld. Hij bezat 21 percelen land met een totale waarde van Fl. 116.777,67. Of hij dit bedrag tijdens zijn burgemeestersloopbaan heeft verzameld of dat hij met een zilveren lepel in de mond was geboren is niet bekend. Hoewel dat laatste niet aannemelijk lijkt want zijn vader Hendrik trouwde met de waardin Sophia van Hussen van café Zwaantje De onterfde broer begon onmiddellijk een rechtszaak. Op 18 maart 1878 kwam er een definitieve boedelscheiding tot stand.

Reactie van een bezoeker in het gastenboek:  
16 februari 2020.

Als kind vind ik het een beetje saai maar de mammoet was heel indrukwekkend. Als ik volwassen was geweest, vond ik het vast interessant

## Onze Sponsors

Agave bloemen

Nezzo drukkerij

Brandschoon beveiliging

HTR security Systems BV

Cognitor administratie

Slagerij Maarten Kocken



Perfect van Wamel, sponsor van onze naam op het museum



PRINS BERNHARD  
**CULTUURFONDS**





